

INBEWEGING

#1

mei/juni 2012 / nieuwsbrief van de agn

GEEN STILSTAND IN NIJMEGEN!

redactioneel

In je handen heb je de eerste uitgave van het blaadje *inBeweging*. Met dit blaadje probeert de Anarchistische Groep Nijmegen een nieuwsbrief aan te bieden met een achtergrond bij activiteiten, een agenda, reflectie, verdieping en verbinding.

Al jaren zijn er in Nijmegen vele radicale sociale, politieke en gezellige initiatieven te vinden van mensen die zich graag op hun eigen manier organiseren en de plekken waar ze actief zijn een invulling geven zoals zij dat graag willen.

Met dit blaadje willen we proberen een samenhang te creëren tussen deze verschillende plekken als bijvoorbeeld de Plak, de Bijstand, de Grote Broek en ook oudere initiatieven die ooit uit de links-radicalen beweging zijn voortgekomen en nog steeds door gaan, maar soms een

beetje in de vergetelheid zijn geraakt.

Onderling is er tussen de drie eerder genoemde plekken weer steeds meer uitwisseling. Iets dat we van harte toejuichen en waar wij, als actieve deelnemers, graag een bijdrage aan willen leveren.

Wat de libertaire sociale beweging in Nederland nodig heeft, is het weer (her-) ontdekken en aantrekken van oude verbanden en het smeden van nieuwe. Zodat we een front kunnen vormen tegen de almaar verdergaande verrechtsing in ons land, de sociale afbraak en de tot in elke ader doorgedrongen kapitalistische logica die vaak dieper zit dan we denken.

Laten we ons bevrijden en samen (verder) bouwen aan een eigen alternatief van werkelijke vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. **Kom in beweging en doe mee!**



ANARCHISTISCHE GROEP NIJMEGEN

wie wij zijn en wat wij doen

Anarchisme? Daar zijn hele boekenkasten vol over geschreven. Maar heel beknopt staat anarchisme voor een samenleving zonder hiërarchie; geen bazen, klasse of onderscheid tussen sekse, seksuele voorkeur of herkomst dus. Een wereld waarin iedereen gelijke rechten heeft, meebeslist over de dingen

waarbinnen wij onszelf als revolutionaire beweging kunnen ontwikkelen.

Dit doen we door het opzetten van eigen structuren, creëren van onderlinge solidariteit, ontwikkelen van educatief materiaal dat handvatten biedt in het streven naar die klasseloze, horizontaal georganiseerde samenleving en het stimuleren van zelfontplooiing.

VOOR EEN SAMENLEVING ZONDER BAZEN EN POLITICI

die invloed op haar of hem hebben, gelijk meebeslist over de bestemming van de opbrengst van zijn of haar arbeid, vrij is te gaan en te staan waar ook op de wereld, vrij is zich te organiseren en werkt op basis van samenwerking en solidariteit in plaats van competitie. Een heel andere wereld dan de huidige...

Met de AGN proberen we een praktijk te ontplooiën en voorzieningen te treffen

VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK

Als groep willen we een platform bieden met het doel om anarchistische structuren te creëren, acties en de manier van organiseren binnen de beweging te verbeteren en het begrip over de wereld te vergroten.

Zo hebben we geholpen met het opzetten van een bieb en hebben we een distro waarmee we proberen goedkoop anarchistische literatuur beschikbaar te stellen; een varia aan boeken en

pamfletten, waaronder ook eigen publicaties. Hiermee staan we op eigen activiteiten maar ondersteunen we ook activiteiten van anderen.

Tevens zijn we aangesloten bij de **Vrije Bond**: een landelijke anarchistische organisatie, waarmee we kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van een groter anarchistisch federatief netwerk.

Ook organiseren we het e.e.a. om het anarchisme in praktijk te brengen en mensen hiermee in aanraking te laten komen. Denk hierbij aan infoavonden, benefieten, kleine acties.

MEEDOEN?

Ben je geïnteresseerd en wil je meehelpen? Zoek je een groep bij jou in de buurt, heb je hulp nodig bij het opzetten van een eigen groep of heb je andere vragen? Spreek een van ons aan of mail agn@riseup.net.

www.anarchistischegroepnijmegen.nl

DEMOCRATIE ALS TOTALITARISME

lezing

De anarchistische bibliotheek De Zwarte Uil in Nijmegen organiseert een lezing van Peter Gelderloos.

Gelderloos komt spreken over democratie als totalitair systeem en over de problemen die ontstaan als sociale bewegingen streven naar 'echte' of directe democratie als oplossing van het probleem.

SYMBOLISCHE DEELNAME VAN DE MEERDERHEID

Wat betekent het als de meest vrije en progressieve regeringen steeds meer gaan lijken op de totalitaire staten uit dystopische sciencefictionboeken, als politiek activisten, die niet binnen het mainstream politieke kader passen, vervolgd worden als terrorist?

Democratie functioneert niet als een



egalitair systeem dat vrijheid voor al haar onderdanen garandeert, maar als een effectievere vorm voor het beheren van een sociale orde dat, middels de symbolische deelname van de meerderheid, hiërarchie en autoriteit instandhoudt.

De basiswaarden van Westerse democratieën – gelijkheid, rechten, pluraliteit, het individu – lijken bevrijdend, maar zijn in feite verpakt in de basale vervreemding van de staat en het kapitaal. Evenmin is het een vraag van 'echte' democratie versus corrupte democratie, directe democratie versus representatieve democratie. Sociale 'grassroots' bewegingen die democratie als een ideaal hebben en proberen om meer participerende vormen van democratie in praktijk te brengen, delen nog steeds een filosofische basis met de staat, vaak zonder het door te hebben, en zijn als zodanig geneigd om de autoritaire dynamiek van de democratische regering te reproduceren, terwijl ze tegelijkertijd de weg vrij maken voor het herwinnen van de sociale bewegingen door de staat.

OP BEZOEK BIJ FREEDOM PRESS

meer dan 125 jaar radicale literatuur

Freedom Press is een anarchistische uitgeverij gesitueerd in Londen en bestaat uit een krant – Freedom – een boekenwinkel en een uitgeverij.

De Freedom Press¹ boekwinkel, te vinden in de Oost Londense wijk White Chappel, bevindt zich inmiddels al weer 16 jaar op de huidige locatie. Het pand wordt grotendeels gerund door vrijwilligers en naast de boekwinkel van het uitgeverijtje huisvest het pand ook nog andere politieke groepen. Waaronder Corporate Watch², een onderzoeksgroep die zich bezig houdt met monitoring, analyse en het bestrijden van de macht van grote bedrijven, en het Green and Black Cross³ dat activisten ondersteunt in hun strijd door middel van juridische, fysieke en mentale ondersteuning.

EEN STUKJE GESCHIEDENIS

Freedom Press is ontstaan uit het blad 'Freedom' dat alweer meer dan 125 jaar bestaat. Het blad, dat in begin van de jaren '80 van de 19de eeuw werd opgericht, kwam voort uit een gevoel van noodzaak voor het oprichten van een geheel anarchistische krant. Er waren in

die tijd al veel socialistisch georiënteerde kranten waarbinnen anarchisten actief waren. De anarchistische beweging had zelf geen eigen krant. Uiteindelijk werd er, na het vormen van de 'Circel van Engelse anarchisten' in 1885, werk gemaakt van het opzetten van een krant genaamd Freedom. Hierbij hebben onder andere Peter Kropotkin en Charlotte Wilson een belangrijke rol gespeeld. Uit de samenwerking van deze en nog meer actieve mensen ontwikkelde zich al snel ook Freedom Press, waarmee – naast de krant – er nu ook een bijdrage werd geleverd aan het drukken en verspreiden van radicale libertaire literatuur. Hieronder bevonden zich onder andere een van de eerste uitgaven van Peter Kropotkin en Errico Malatesta.

Toen de Spaanse Burgeroorlog uitbrak heeft Freedom Press een belangrijke rol gespeeld bij het verspreiden van nieuws en propaganda voor de Revolutie in Spanje. Hiermee droeg het ook bij aan een nieuwe impuls voor de anarchistische beweging in Groot Brittannië en de rest van de wereld die op dat moment het zwaar te voor dueren had onder de

De Klinker, van Broekhuysenstraat 46
Woensdag 30 mei / 20:00 / Engels

aantrekkingskracht van, en repressie door autoritair communisme en fascisme.

Tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog heeft Freedom Press zich veel bezig gehouden met het schrijven en uitgeven van antimilitaristisch materiaal hetgeen in 1945 tot een inval kwam bij de uitgever. Hierbij werden 3 mensen van de redactie gearresteerd voor het ondermijnen van de belangen van 'Zijne Majesteits Strijdkrachten'

HEDEN TEN DAGE

Recentelijk is de krant Freedom van een tweewekelijkse uitgave overgaan tot een maandblad. De krant biedt, naast aankondigingen en verslagen van acties, nieuws en reflecties vanuit een anarchistisch perspectief. Het drukwerk dat vroeger zelf werd gedaan wordt inmiddels uitbesteed aan de drukkerij 'Aldgate Press'. Een coöperatieve drukkerij die is opgericht met de inspanningen van Vernon Richards. Een ander prominent anarchist.

Freedom Press houdt onder andere werken van Kropotkin, Malatesta, Rudolph Rocker, Alexander Berkman and Colin Ward in druk. En ook zijn ze

ANARCHIST BLACK CROSS NIJMEGEN

**solidariteit met (politieke) gevangenen
door directe ondersteuning!**

Anarchist Black Cross (ABC) Nijmegen is onderdeel van het wereldwijde ABC netwerk dat zich inzet voor politieke, en met name anarchistische, gevangenen.

Het ABC netwerk onderscheidt zich van groepen zoals Amnesty International

ELKE MAAND SCHRIJVEN WE NAAR GEVANGENEN

doordat het ABC openlijk ook gevangenen ondersteunt die 'schuldig' zijn bevonden of gevangenen die 'geweld' hebben gebruikt voor revolutionaire doeleinden. ABC probeert tevens een discussie doen oplaaien. De problematiek rondom het gevangeniswezen en -systeem is een weinig besproken onderwerp in de samenleving alsmede de politieke (anarchistisch/radicale) beweging. Maar het is een problematiek die iedereen raakt: iedereen kan in de bak

verantwoordelijk voor materiaal over de geschiedenis van de Spaanse Revolutie, de Makhno-beweging en biografieën over Zapata, Bakoenin, George Orwell, William Godwin en William Blake en het nieuwe Anarchist Quiz Book.

Bij mijn bezoek aan de boekwinkel afgelopen april heb ik een kort interview afgenomen bij Freedom Press over de boeken die ze (laten) drukken, het functioneren van de organisatie en hun connectie met de anarchistische beweging en samenleving.

Jullie drukken en herdrukken met Freedom Press boeken. Ik zag dat er een aantal nieuwe uitgaven bij lagen die er erg goed uitzagen. Hoeveel uitgaven doen jullie ongeveer per jaar? En op wat voor een oplage laten jullie ze drukken?

Bedankt, we zijn zelf ook erg blij met de nieuwe uitgaven. Ze zien er een stuk aantrekkelijker uit dan onze oudere. We doen ongeveer 2 uitgaven per jaar. En deze laten we tegenwoordig op een oplage van tegen de 300 drukken. Voorheen deden we grote bestellingen

terechtkomen of er mee te maken krijgen. Het gevangeniswezen is immers een zeer centraal onderdeel van de organisatie van onze samenleving. Door middel van bijvoorbeeld het organiseren van discussieavonden en het verspreiden van pamfletten willen we mensen aanzetten tot nadenken over wat een straf- en gevangenisstelsel betekent.

Tevens organiseren we elke 4e woensdagavond van de maand een schrijfavond voor politieke gevangenen in de Klinker (van Broeckhuysenstraat 46). Er is dan de gelegenheid om kaartjes en brieven te sturen. Ook wordt er info aangeboden over wat het ABC Nijmegen

AANZETTEN TOT NADENKEN WAT EEN STRAF-EN GEVANGENIS- SYSTEEM BETEKEND

doet en over het nut en belang van gevangenenondersteuning. Zo nu en dan organiseren we benefieten voor

van 2000 boeken maar dit kost erg veel geld en het duurt erg lang voordat het kapitaal dat er in zit terug komt. Als het überhaupt al terug komt.

Ik heb veel historische klassieke werken gezien bij hetgeen dat jullie laten drukken. Hoe zit het met hedendaagse schrijvers en hedendaagse analyses en onderwerpen? En wat zijn eigenlijk de criteria voor iets om gedrukt te worden?

Voor hedendaagse dingen staan we ook zeker open. Wat we proberen is om de klassiekers sowieso beschikbaar te houden. Maar we doen ook nieuwere dingen. Zo hebben we recentelijk een nieuwe heruitgave gedaan van 'Tin Tin - Breaking Free'; een 'nieuwe oude'.

Wat een belangrijk criterium is voor een hedendaagse titel is dat deze niet te snel dateert. Dat wil namelijk nog al eens gebeuren en dan zit je al snel met een enorme bulk aan boeken die niet meer relevant zijn. Daar zijn we wel voorzichtig mee want dat kan al snel resulteren in een financiële strop en dozen met boeken waar je niet van af komt.



gevangenen die dringend geld nodig hebben voor rechtszaken of boetes.

**Wil je meer weten over ABC Nijmegen?
Kom eens langs op een schrijfavond of
bezoek onze website:
abcnijmegen.wordpress.com**

Dan even iets heel anders. Waar komen jullie financiële stromen vandaan?

De drukkosten komen vooral van donaties. Er zijn mensen lid van Freedom Press en op die manier onze initiatieven steunen. Daarnaast zijn er ook behoorlijk wat rijke oude anarchisten die geld hebben nagelaten aan Freedom Press, dat is ook een belangrijke bron van kapitaal.

Hoe functioneert de organisatie van Freedom Press logistiek en organisatorisch?

We zijn een collectief van 12 mensen op het moment. Daarbinnen zijn verschillende werkgroepen zoals de club die het krantje Freedom maken. Hierbinnen zitten dan weer de reactie etc. Daarnaast zijn er dan de vrijwilligers voor het draaien van de boekwinkel en een comité dat verantwoordelijk is voor de selectie van nieuwe titels om uit te geven.

We proberen een brede afspiegeling te zijn van het anarchistische spectrum, al blijft dat lastig. We hebben bijvoorbeeld

nog wel een oude 'Stirnerite' maar zijn verder vooral anarcho-syndicalisten of anarcho-communisten. Al is het uiteraard altijd veel ambiguer dan de termen doen denken.

Aan vrijwilligers hebben we op zich geen tekort. Er zijn redelijk veel nieuwe mensen die willen helpen met het draaien van de winkel. Het inwerken zelf gaat soms wat chaotisch, maar we willen graag dat mensen ook snel kunnen beginnen en ze niet eerst elke hoek van de winkel laten zien voordat ze iets mogen gaan doen. En dat werkt redelijk goed zo. Wat wel jammer is, is dat er niet echt mensen te porren zijn om de krant Freedom op straat te verkopen. Dat zou goed zijn voor de zichtbaarheid en bekendheid van de ideeën.

Wat betreft de organisatie en het kiezen van welke titels we gaan uitgeven werkt het als volgt: we hebben een werkgroep die zich bezig houdt met materiaal

die willen vrijwilliggen. Dit kan best veel invloed hebben op de lijn van een collectief. Meestal is het zo dat middenklasse mensen meer vrije tijd en geld hebben. Dat gaat vaak gepaard met een meer liberale houding in contrast met de meer de revolutionair georiënteerde mensen. Met hen sluipt er dan nog wel eens een flinke dot reformisme en gematigdheid in omdat er voor hen soms minder noodzaak is voor strijd vanwege hun sociale positie. Een conflict kan dan soms opeens van binnenuit ook tegen worden gewerkt waar het soms juist van groot belang is dat deze plaats vind.

Dit is voor mij ook herkenbaar. Het is belangrijk om als collectief hier voor te waken want anders kunnen revolutionaire perspectieven soms snel verwateren en ook bijvoorbeeld vrijblijvendheid in je organisatie sluipen. Wat voor de toekomst grote negatieve gevolgen kan hebben.

Is er met de huidige maatschappelijke onrust in Engeland – buiten jullie gangbare schare aan bezoekers – een stijging te zien in het aantal mensen uit andere delen van de samenleving die de boekwinkel weten te vinden? Zoals bijvoorbeeld mensen uit de studentenbeweging, migrantengemeenschappen, jonge nieuwe enthousiaste of gedesillusioneerde Occupiers?

Dat zou ik graag willen, maar onze locatie zit nogal tegen. Vanwege de smalle steeg en de gemeente die moeilijk doet om een bord dat we buiten op straat hadden staan zijn we wat lastig te vinden. Een betere locatie aan de straat zou ons zo twee keer zo veel bezoekers opleveren denk ik.

Iets als de London Anarchist Bookfair die jaarlijks is, zou echter wel eens drukker kunnen gaan worden. Hier word namelijk ook erg veel promotie voor gemaakt en het is een redelijk laagdrempelig evenement. Afgelopen jaren kwamen hier tegen de 2500 bezoekers op af.

Ik hoorde dat een aantal van jullie werknemers naast de activiteiten binnen Freedom Press ook nog bezig zijn met andere activiteiten. Kan je hier iets over vertellen? Wat betekent dit bijvoorbeeld voor de connectie met andere activisten en groepen?

Ikzelf en mijn collega hier zijn ook betrokken bij Green and Black Cross

(GBC). Een voortvloeisel uit de 'Milbank'⁵ demonstratie in November. We merkten dat er een behoefte was aan meer steun voor de anti-bezuinigingsprotesten en de klimaatbeweging. Het GBC opereert op basis van solidariteit, wederzijdse hulp en is non-hiërarchisch georganiseerd.

Deze groep doet onder andere observatie tijdens protesten bij arrestaties etc. We delen flyers uit om mensen op hun rechten te wijzen en hoe ze zichzelf kunnen verweren tegen politie en justitie. En we ondersteunen mensen die opgepakt zijn in de aanloop naar en tijdens hun rechtszaak.

Tijdens de grootschalige rellen in juli werden er zo'n 4000 mensen gearresteerd. Hiervan hebben we er een aantal goed kunnen helpen. Hetzelfde geldt voor de studenten- en vakbondsdemonstraties van de afgelopen tijd. Hierbij hebben we ongeveer 250 mensen ondersteund, waarvan er uiteindelijk 15 zijn veroordeeld. Dit zou aanzienlijk hoger zijn als we hen niet hadden ondersteund. Mensen lijken de weg voor ondersteuning redelijk goed te vinden als ze in de problemen zitten.

Hoe zit het met de weg van het Green and Black Cross naar de anarchistische beweging voor deze ondersteunde mensen?

Het lijkt erop dat er best ook een aantal zijn die de weg uiteindelijk naar de beweging weten te vinden. Het is niet ons hoofddoel uiteraard, we willen mensen steunen in hun strijd. Maar uiteindelijk hoop je uiteraard dat het ook de andere kant op werkt.

Ja het is altijd tof om te zien dat mensen een medestander in je zien en geïnteresseerd raken in je ideeën.

Inderdaad. Een voorbeeld is dat er recentelijk nog een jongen die bij een bekladding van een beeld van Winston Churchill een fikse straf had gekregen en hierbij ondersteund werd door ons. Hij is nu al een tijd erg actief binnen verschillende anarchistische initiatieven.

¹ meer info over uitgaven op www.freedompress.org.uk

² www.corporatewatch.org.uk

³ www.greenandblackcross.org

⁴ Een zelf uitgegeven onofficiële en radicale Kuifje.

⁵ De Milbank-protesten waren onderdeel van een reeks studentenprotesten in Groot Brittannië tegen de invoering van torenhoge schoolgelden. Met het ingevoerde systeem zijn inmiddels voor sommige studies 10.000 euro instapkosten gemoeid waardoor het klassenverschil in het Verenigd Koninkrijk enkel groter dreigt te worden.

Bij deze wil ik Freedom Press bedanken voor het interview en hun bijdrage van boeken aan de anarchistische bibliotheek 'de Zwarte Uil'.



om uit te geven. Deze bestaat uit 5 mensen. Zij overleggen opties en doen uiteindelijk een voorstel aan de hele club van Freedom Press. Binnen deze kring wordt er vervolgens een besluit gemaakt. Dit doen we meestal op basis van een consensusmodel. Maar het komt ook wel eens voor dat we bij dingen over gaan tot stemmen met bijvoorbeeld een meerderheidsmodel. Toch is het dan wel zo dat we proberen te kijken hoe we dan tot een oplossing komen waar iedereen tevreden mee is.

Een ander fenomeen waar je het over had, en dat me wel bekend klinkt, is effect en de relatie tussen gematigdheid en klassenverschil. Kun je hier iets over vertellen?

We hebben nog wel eens dat er meer liberaal georiënteerde mensen zijn



ANARCHISTISCH FILMFESTIVAL

activiteit

Voor de tweede keer organiseert de AGN een anarchistisch filmfestival in Nijmegen. Op 2 juni zal er van 14:00 tot in de avond een gevarieerd programma te zien zijn. Er zullen twee filmzalen zijn: één in de Klinker en één in de Onderbroek.

Van onderwerpen als historische bewegingen en vakbondsstrijd met **Salt of the Earth** en **La Patagonia Rebelde** en commercialisering, vrouwenstrijd en seksualiteit met **Killing Us Softly** en **the Sunny Side of Sex** tot de strijd van de Anarchists Against the Wall (AATW) die ondersteuning bieden aan de strijd voor een vrij Palestina met de film **Enraged**.

Tevens zal de distro van de AGN er staan waarbij je jezelf kan voorzien van radicale literatuur, actietips en de nodige prullaria. In de avond is er eetcafé in de Klinker. Hiervoor moet je je wel even telefonisch opgeven via 024-3605208.

**2 juni / deur open 12:00 /
programma 14:00 - 23:00**

**de Grote Broek
van Broeckhuysenstraat 46, Nijmegen**

Entree is gratis

**Voor het volledige programma kijk je op
www.anarchistischegroepnijmegen.nl**

MULAWAN

SOLIDARITEITS CAFÉ

eten zonder grenzen!

Sinds zomer 2010 bestaat het Mulawan eetcafé. Er wordt iedere even week op vrijdag een diervriendelijke 3-gangenmaaltijd geserveerd in de Klinker. Op je bord zul je gerechten vinden die geïnspireerd zijn op bekende en onbekende recepten uit verre streken. De opbrengst van het eetcafé gaat naar migranten zonder papieren in Nijmegen. Daarnaast zorgen we maandelijks na het eten voor interessante info-avonden over migratie.

Mensen die migreren worden onderworpen aan een strenge selectie aan de poort. Europa is vervallen tot een werkelijk militair bewaakte entiteit die er alles aan doet mensen buiten te houden. In Nederland en Europa worden de eisen om voor een asiel- of een andere

de samenleving. Zij moeten hier zonder rechten, zorgverzekering of inkomen zien te overleven. Daarbij voortdurend het risico lopend om uitgebuit, opgesloten en uitgezet te worden. Wij ondersteunen mensen die niet (wit) mogen werken en geen aanspraak kunnen maken op sociale voorzieningen.

...VOOR EEN WERELD ZONDER GRENZEN

EU-regeringen en multinationals halen dagelijks grondstoffen evenals voedsel voor de Westerse luxe binnen hun grenzen en exporteren goederen voor grote eenzijdige winsten. Met alle gevolgen van dien voor de lokale leefomgeving, economie en gemeenschappen. Dit terwijl de grenzen van het rijkere westen voor personen uit de zogenaamde ontwikkelingslanden enkel meer en meer worden dichtgespijkerd. Levens van vele mensen worden kapot gemaakt door de controleapparaten van natiestaten en kapitaal.

Voor ons is Mulawan niet enkel liefdadigheid, maar onderdeel van de strijd voor een wereld zonder grenzen en staten. Een wereld waarin mensen



zelf kunnen kiezen waar zij zich willen bevinden, ongeacht waar zij zijn geboren.

WIJ KOKEN UIT SOLIDARITEIT MET HEN DIE (OVER-)LEVEN ZONDER PAPIEREN...

verblijfsvergunning in aanmerking te komen telkens aangescherpt. Vele mensen die geen status in Nederland krijgen en die niet terug kunnen of willen, zijn illegaal gemaakt en worden vervolgens opgejaagd en uitgesloten van

**Mulawan vindt plaats in De Klinker,
van Broeckhuysenstraat 46, Nijmegen**

open 18:30 / eten 19:00

Richtprijs €10,- / naar draagkracht

Reserveren noodzakelijk

**mulawan_eetcafe@hotmail.com of
024-3605208**

Meer info: <http://www.grotebroek.nl/>

KOLLEKTIEF KAFÉ DE BIJSTAND

**bijna 30 jaar
zelfwerkzaamheid**

Kollektief kafe de Bijstand werd in 1983 door een groep vrijwilligers begonnen. Het doel was, en is nog steeds om financiële en praktische steun te bieden aan maatschappijkritische actiegroepen en initiatieven.

Al 29 jaar helpt het kafe een groot aantal verschillende initiatieven op sociaal-politiek, cultureel en milieu gebied.

De Bijstand richt zich daarbij vooral op kleinschalige en plaatselijke projecten en acties. De enige twee eisen die gesteld worden zijn dat een doel/groep niet door de overheid gesteund wordt en er wordt nooit subsidies gegeven aan een individu.

Het geld wordt verkregen door met vrijwilligers (het collectief) het kafe het hele jaar open te houden, en de winst die we maken geven we weg. Net als de foienpot die steeds weer aan een ander doel wordt geschonken.

Ook heeft de Bijstand een aantal grotere projecten in Nijmegen helpen te starten: de Armada, Oranje Pop en Kids 'n Billies zijn hier leuke voorbeelden van. Er zijn op dit moment twintig doelen, projecten en groepen die structurele subsidie ontvangen en die lijst blijft groeien.

Maar los van een collectief dat wil werken wordt deze steun natuurlijk mogelijk gemaakt door de mensen die het kafe bezoeken. **Zonder gasten geen subsidies!**



CREATIVE CORNER

**NEDERLAND
HEEFT TE VEEL
POLITIE!**

**UITKNIPPEN ✱
IN ELKAAR ✱
PLAKKEN
AANSTEKEN! ✱**

THE ACCUMULATION OF FREEDOM

boekbespreking

Al een tijdje was ik op zoek naar een recent boek over anarchisme en economie. Ik was dan ook blij verrast toen ik *the accumulation of freedom* tegenkwam. Zoals de ondertitel 'writings on anarchist economics' al aangeeft gaat het boek precies hierover.

Met ongeveer twintig auteurs, zestien verschillende 'artikelen' verdeeld over zes delen en een nawoord is het een nogal divers boek geworden. De kwaliteit van de verschillende stukken varieert en er ontbreekt een rode draad in het boek.

DE KWALITEIT VAN DE VERSCHILLENDE STUKKEN VARIEERT

Voor het grootste deel is het ontbreken van een rode draad echter geen probleem aangezien de meeste stukken interessant genoeg zijn, maar de diepgang ontbreekt hiermee wel.

Het eerste deel, 'history' behandelt klassieke denkers als Bakoenin, Marx en vooral Proudhon. Als je dit interessant

vindt is het zeker leuk om te lezen. In een kort aantal pagina's wordt vrij veel behandeld. In een artikel van Robert Hanhel wordt besproken hoe de crisis is ontstaan en hoe overheden en economische machthebbers op de crisis hebben gereageerd. Op zichzelf al interessant genoeg maar het wordt helemaal leuk als het vanuit anarchistische hoek wordt verteld en er tips voor verzet worden gegeven.

Goed is het stuk waarin het effect van boycotts wordt bestudeerd, als voorbeelden worden de boycot van huntington life sciences in het VK en de VS en de boycot van Nike als protest tegen kinderarbeid gebruikt. Verhelderend is het om te zien dat de boycot van Nike best goed werkte, alleen dat de omzet van Adidas ongeveer zoveel steeg als die van Nike daalde. Als je daadwerkelijk verschil wilt maken in de wereld is het natuurlijk van belang te weten welke methodes werken en welke niet. Een evaluatie als deze is daarbij nuttig. Ook de beschrijving van bezette fabrieken in Latijns-Amerika illustreert een interessant middel en de

DE ZWARTE UIL

over de anarchistische bibliotheek nijmegen



Sinds enkele weken is Nijmegen een anarchistische bibliotheek rijker. Op zaterdag 28 april knipte een vaste bezoeker van de Grote Broek het lint door met de woorden: "overall worden er plekken gesloten, maar jullie maken ze juist open".

De nieuwe bieb is gehuisvest in de Klinker waar het de boekenkasten op de nieuw gebouwde balustrade vult. In de collectie zijn tal van boeken te vinden over uiteenlopende onderwerpen binnen een radicaal/anarchistisch perspectief. Zo kun je je laten inspireren door revolutionaire bewegingen uit het verleden, zoals de Spaanse anarchistische beweging of de Commune van Parijs.

**"KNOWLEDGE IS POWER:
HERE WE ARE HANDING
OUT THE WEAPONS!"**

Van onderwerpen als antikapitalisme, de verschillende anarchistische stromingen, communisme, kapitalisme, economie, geopolitiek en migratiestrijd tot geschiedenisboeken over de punkbeweging, kookboeken met

recepten voor veganistische taarten, feministische klassiekers en radicale zines over gender en queer en duizenden opruiende pagina's over bijvoorbeeld eco-activisme, hebben we ook romans en documentaires.

Het aanbod is echter nog lang niet compleet en we zijn op zoek naar nog veel meer boeken en films. Mocht je boeken of dvd's hebben die je geschikt lijken voor de anarchistische bieb en die je collectief wilt laten beheren, dan zijn ze meer dan welkom.

**De anarchistische bibliotheek
de Zwarte Uil**

**Elke zaterdag geopend tijdens het
dagcafé 12:00 – 17:30**

**Lidmaatschap is gratis en een boek
lenen ook (tegen € 5,- borg).**

**De Klinker
Van Broeckhuysenstraat 46, Nijmegen**



.....

werking daarvan.

Helaas zijn er ook stukken van een tegenvallend niveau. Zoals Ernesto Aguilar's 'Call it an uprising: People of Color and the Third World Organize against Capitalism'. Waarin het eigenlijk meer over waardigheid en racisme gaat dan over economie. Dit is ook een belangrijk onderwerp, maar de vraag is of het thuishoort in dit boek. Ook had ik het idee dat in dit artikel verzet in de niet-westerse wereld nogal verheerlijkt wordt. Mao, Castro en Chavez komen allemaal voorbij. En er wordt wel kort aangestipt dat wat zij doen en deden niet helemaal de bedoeling is of was, maar toch kreeg ik het gevoel dat ze te veel bewonderd worden.

'Escaping Capitalist Hegemony: Rereading Western Economies' van Richard J. White en Colin C. Williams onderzoekt of wij in een kapitalistische wereld leven. Hiertoe onderscheiden ze verschillende soorten werk waarbij alleen loonarbeid uiteindelijk gericht op winst maken voor een bedrijf wordt gezien als kapitalisme. Alle andere

soorten werk zoals huishoudelijke taken, vriendendiensten en werken voor de overheid worden wel gezien als werk, maar niet als kapitalistisch en als bestaand buiten het kapitalisme. In deze soorten van werk zou dan ook een alternatief voor kapitalisme worden gevonden.

HET ONDERSCHIEDEN VAN VERSCHILLENDE SOORTEN WERK

Dat er andere soorten werk zijn dan loonarbeid is geen nieuw idee. In de jaren '70 werd al loon voor huishoudelijke taken geëist aangezien deze net zo goed het kapitalistische systeem in stand houden als betaalde arbeid¹. Dit stuk miskent dat je ook bij dit soort taken wordt uitgebuit zodat anderen meer winst kunnen maken, waardoor het artikel nogal achterhaald aandoet.

Erg raar is het nawoord van Michael Albert. Hij is voor arbeiderszelfbestuur maar tegen afschaffing van loonarbeid.

Arbeiders zullen zelf manager van hun werk zijn maar zullen betaald worden naar duur en zwaarte van hun arbeid. Met dit uitgangspunt rekent hij zichzelf dan ook niet tot het anarchisme. Waardoor je je kan afvragen of een schrijver als Albert een podium in een boek over anarchisme en economie verdient.

Soms krijg ik dan ook het gevoel dat dit boek net iets te graag iedereen een podium wil geven zonder de nodige kritiek te leveren. Over het algemeen is het zeker de moeite waard the accumulation of freedom te lezen maar het is belangrijk tijdens het lezen kritisch te blijven en misschien sommige delen over te slaan omdat de kwaliteit niet overall even hoog is.

¹ zie bijvoorbeeld 'Seksistische arbeidsdeling', door Cornelia Eichhorn, vanaf p. 107 in Hydra #1.

**The Accumulation of Freedom -
Writings On Anarchist Economics /
Anthony J. Nocella II / Freedom Press /
ISBN 1849350949**

Te vinden in de anarchistische bieb

WORDS CAN BE AS STRONG
AS BULLETS BUT DON'T
DO ANYTHING WHEN
KEPT ONLY FOR YOURSELF



HOUD VOOR UPDATES VAN
RADICALE, SOCIALE ACTI-
VITEITEN IN NIJMEGEN DE
AGN WEBSITE IN DE GATEN

WWW.ANARCHISTISCHEGROEPNIJMEGEN.NL



SOCIALE EN ZELFWERKZAME PLEKKEN EN GROEPEN

een korte opsomming

PLEKKEN

DE GROTE BROEK

Autonoom centrum / voor programma
zie maandflyer en website

De Onderbroek / poppodium, bar en
disco / donderdag en vrijdag kroegavond

De Klinker / woensdag soepcafé 18:30 /
zaterdag dagcafé 12:00-18:00 / zaterdag
& zondag eetcafé vanaf 18:00

Tweede Walstr. 21
Van Broekhuysenstr. 46
www.grotebroek.nl

DE BIJSTAND

Kroeg / dagelijks geopend / 15:00-03:00
van Welderenstr. 104, Nijmegen
www.debijstand.nl

DE PLAK

Collectief eetcafé met een betrokken en
eigenzinnig karakter / elke dag geopend
vanaf 12:00

Bloemerstraat 90, Nijmegen
www.cafedeplak.nl

DE PARAPLUFABRIEKEN

Woon-werkpand met kroeg, exporuimte,
verschillende kleine onderneminkjes /

AGENDA

agenda voor een actief nijmegen

MEI

- 25 mei / Underpants #5 hip-hop avond/
de Onderbroek / 22:00
- 24 mei / Singersongwriteravond met
Old Seed en Part of Call / de Onderbroek
/ 20:00
- 30 mei / Lezing - Democracy as
Totalitarianism / de Klinker / 20:00

JUNI

- 2 juni / Anarchistisch filmfestival / de
Grote Broek / 14:00
- 3 juni / Akoestische punk - Lost Souls,
James "Bar" Bowen / de Bijstand / 17:00
- 8 juni / Bijsmaak - 80's party / de
Bijstand / 22:00
- 15 juni / Mulawan / Eetcafé en info-
avond No-Bordercamp Duitsland/ 18:30

- 16 juni / Indiepop, -dance en wave - De
IndieKLUB / Café de Plak / 23:00
- 16 juni / Dansavond - String Swing / de
Onderbroek / 23:00
- 26 juni / ABC-gevangenschrijfavond /
de Klinker / 18:30
- 29 juni / Korte-filmfestival -
Klooster Kino / Dobbelman Klooster,
Dobbelmannweg 1, Nijmegen / 22:00
- 30 juni / Toneelstuk - Marx in Soho /
Dobbelman Klooster, Dobbelmannweg 1,
Nijmegen / 20:00

JULI

- 2 juli / Lezing - Peter Singer over dieren
rechten / Collegezaalcomplex Radboud
Universiteit Nijmegen / 20:00



ANARCHISTISCHE BIEB DE ZWARTE UIL

Bibliotheek met radicale literatuur voor
die andere wereld waar je eigenlijk altijd
al van droomde / elke zaterdag 12:00-17:30

DOORBRAAK NIJMEGEN

Lokale groep van de landelijke linkse
basisorganisatie Doorbraak
www.doorbraak.eu

MULAWAN

No-Border keukencollectief dat
tweewekelijks soli-eetcafé organiseert in
de Klinker.

Check www.grotebroek.nl voor meer
info en openingstijden

STICHTING GAST

Migranten en geïlegaliseerden
steunpunt in Nijmegen
www.stichtinggast.nl

STRAATMENSEN VOOR STRAATMENSEN

Kookgroep van voor en door de dak en
thuislozen in Nijmegen.
<http://www.straatmensen.nl>

BATAFORUM

Communicatieplatform voor linkse
acties en activiteiten
www.bataforum.nl

vrijdag vanaf 16:00 kroegavond
Van Oldenbarneveldstr. 63a, Nijmegen
www.plu.nl

STICHTING OVERAL

Kringloopwinkel, geeft subsidies weg aan
goede doelen / woensdag & donderdag
van 14.00-17.00

Bredestraat 52, Nijmegen
www.overal.org

BASTA

Ideële kringloopwinkel / woensdag
14:00-17:00 en zaterdag 12:00-17:00

Begijnenstr 34, Nijmegen
<http://stichtingbasta.blogspot.com/>

GROEPEN

ANARCHISTISCHE GROEP NIJMEGEN (AGN)

Werk- en actiegroep die met theorie en
praktijk verbindt voor nieuwe dagen.
www.anarchistischegroepnijmegen.nl
www.vrijebond.nl

ANARCHIST BLACK CROSS

Gevangenenondersteuning en anti-
gevangenisstelsel werkgroep
abcnijmegen.wordpress.com